

DE HUNGRIGA I TANZANIA FÅR HJÄLP

Gotte Stenroos´ rapport:

Under våren och hösten har mat delats ut i följande byar: Endjashin, Endagisha, Endadudu, Umbur, Gembak och Momgowamono. Massor av människor kom även från andra byar, lång ifrån dessa. Läget i Rift Valley dalens byar är fortfarande mycket allvarligt. De har inte fått någon skörd detta år heller. Flera familjer har börjat sin vandring till mellersta Tanzania. De har med sig sina boskapshjordar. Vandringen är upp till 500-800 km lång och tar veckor i anspråk. Många av boskapen dör under vägen, men vad skall de göra? Allt gräs torkar bort.

Många människor kommer också direkt till oss för att från djupet av sina hjärtan be om hjälp. De har ingen mat att äta. En mamma kommer gång på gång gående till oss med sina unga flickor. De går i 6-7 timmar och bär bränt kol i varsin säck på ryggen. Detta säljer de till oss för att kunna köpa lite tvål och socker. Sedan får de majs som de bär tillbaka på sina trötta ryggar i lika många timmar. Det är så beklämmande att se dem. Utan den hjälp som de får från MdH, skulle de knappast överleva. Det finns ingen annan hjälp för dem. De är så enormt tacksamma.

Många från de byar där vi delar ut majs från MdH berättar om liknande svåra situationer. Flera tusen samlas vid varje utdelning och många måste gå tillbaka utan att få något alls. De har hört om att det finns majs och kommer långt bort ifrån, men vi kan inte ge åt andra än vad



Från matförråden i en avlägsen by

som beslutats tillsammans med de lokala myndigheterna. Vi kan inte hjälpa alla som skulle behöva hjälp. Det är så svårt att säga nej.

Ett stort tack till alla som bidragit till att tusentals människor nere i Rift Valley dalen kan överleva också detta år. Må Gud rikligen välsigna er alla! Det är så många som ropar till Gud om "bröd för dagen" till sina hungriga barn och familjer. Samtidigt ber de om att Gud skall välsigna alla dem som sträcker ut sina händer för att hjälpa ett folk som de inte känner.

Mätta de Hungrande fortsätter matutdelningen i de avlägsna byarna i Rift Valley-dalen. Tack för din gåva!



Tack för din hjälp till familjens minsta.



I matkön.



Päivi Sarjasto
koordinator



Gerhard Kolflaath
ordförande

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer
0600-11995 (20,12eur) **0600 -10985** (9,93eur)

I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade:
”Det är saligare att giva än att taga.” (Apg.20:35)



RUOKKIKAA NÄLKÄISET

FEEDING THE NATIONS

KANSAINVÄLINEN HÄTÄAPUJÄRJESTÖ

Hjälpen framme i avlägsna byar i Tanzania



Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI3380001002037233 Sampo 800010-2037233 DABAFIHH	TILISIIRTO GIRERING Vain kotimaan maksuliikenteessä Endast för inrikesbetalningsförmedling	
Saaja Mottagare	Ruokkikaa Nälkäiset ry		
Maksaja Betalare		KERÄYSLUPA: 2020/2011/3423 KERÄYSLUPA: Åland 1218 K 12	
Allekirjoitus Underskrift			Viitenro Ref. nr
Tilitä Från konto nr		Eräpäivä Fört. dag	EUR