



Mat-hjälp fördes till Pasishna kåkby, där ca 80 romer bor.

MAT OCH GUDS KÄRLEK TILL UKRAINAS FÖRÄLDRALÖSA

Ukraina är världens tredje mest korruperade land. Stora ekonomiska svårigheter råder och läget är lika bekymmersamt som i Grekland. I landets västra delar finns inga arbeten och en stor del av invånarna söker sig ur landet till Slovakien, Ungern, Polen och till och med ända till Portugal för att söka arbete och inkomst. Barnen lämnas i Ukraina, vilket betyder att många barn tvingas leva utan sina föräldrar. Dessutom finns i Ukraina 200 000 föräldralösa. Efter som hjälp hittar fram lättare till barnhemmen som är belägna i städerna, riktades MdH:s matutdelningsprojekt i oktober till de avlägsna områdena i Väst-Ukraina. Mat fördes till 12 barnhem och 3 åldringshem, vilka fanns alldeles vid gränsen mellan Ukraina och Slovakien. Denna gång hann man dessutom göra en avstickare med matlasten till byn Pasishna.



Varje barn fick en egen gåva.



Team-medlemmarna förmedlade evangeliet till barnen med hjälp av sånger och dockteater.

Samarbetet med Heart to Heart-organisationen har redan pågått i 18 års tid och mat har förmedlats till såväl små

som stora barnhem. Mest barn finns i Beregovo-hemmet, där sammanlagt 268 6-18-åringar bor. Vi besökte också hem där sådana barn fanns som omhändertagits på grund av att de hemma blivit offer för misshandel. Också barnhem, där det fanns både psykiskt och fysiskt skadade barn, rymdes med.

Största delen av hemmen är i behov av basförnödenheter. Smör är en sällsynt delikatess. Ledaren på ett stort hem framförde en önskan, att barnen åtminstone en gång i livet skulle få smaka kött. MdH hade med sig en last med smör och kött förutom basförnödenheter som mjöl, ris, makaroner, socker och bovete. Med tacksamhet kan jag berätta att vi till och med hade en last med bananer.

MdH-organisationens uppgift är att möta grundbehoven i livet hos de allra svagaste och även denna gång kunde vi fungera i enlighet med denna vision. I Ukraina finns tusentals barn som behöver mat och kärlek. Arbetet i Ukraina fortsätter och du har möjlighet att hjälpa de små och ensamma genom MdH-organisationen. Tack för din gåva!



Päivi Sarjasto
koordinatör



Gerhard Kolflaath
ordförande

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer
0600-11995 (20,12eur) **0600 -10985** (9,93eur)

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset



På åldringshemmen är förhållandena eländiga. Ett åldringshem som vi besökte hade inte ens en fungerande WC. Mat-hjälp förs till dessa hem regelbundet och det var uppmuntrande att se det hjärtliga mötet mellan de gamla och de lokala medhjälparna. Vi fick be för varje enskild åldring och många ögon tårades. Gud är nära dem som har ett värkande hjärta och en bruten själ.

RUOKKIKAA NÄLKÄISET

KANSAINVÄLINEN HÄTÄÄPUJÄRJESTÖ

FEEDING THE NATIONS



Mätta de
Hungrande:s
matutdelnings-
projekt i okto-
ber riktades till
Väst-Ukrainas
obygder. 12
barnhem fick
mat.



Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI3380001002037233 Danske Bank 800010-2037233 DABAFIHH	TILISIIRTO GIRERING Vain kotimaan maksuliikenteessä Endast för inrikesbetalningsförmedling	
Saaja Mottagare	Ruokkikaa Nälkäiset ry		
Maksaja Betalar		KERÄYSLUPA: 2020/2011/3423 KERÄYSLUPA: Åland 1218 K 12	
Allekirjoitus Underskrift		Viitenro Ref. nr	4242
Tilitä Från konto nr		Eräpäivä Fört. dag	EUR