

MdH har under sin verksamma tid ofta förmedlat mat till Indien. År 2007 påbörjades, i samarbete med IndianChildren-stiftelsen, regelbunden matutdelning bland de fattigaste barnen i Indien. Under år 2013 serveras skollunch till drygt 600 barn i kristna skolor och förskolor i Dumka, Kolkata, Chandrapur, Pakur och Gujarat. Dessutom har man med regelbundna mellanrum haft mjölkutdelningsprojekt till barn i fyra olika slumområden i Nadiad.

## Medarbetare i IndianChildren rapporterar:

### Hälsningar från förskolan i Gujarat!

En gång under en arbetsresa såg en lokal pastor små barn vid vägkanten. Då han reste hem på kvällen märkte han att samma barn fortfarande låg på samma gata. Då han intervjuede barnen kom det fram att de väntade på sina föräldrar som arbetade på tåget. Tågarbetarna bjuder ut krimskrams från morgon till kväll utan att tjäna ihop just någonting. Dessa barn hade inte ätit något på hela dagen. De väntade på att få någonting att stoppa i munnen av sina föräldrar. Pastorn fick inte de hungriga små ur sina tankar.

Tillsammans med sin familj började pastorn hjälpa barnen genom att varje vecka föra mjölk åt dem. Följande steg var att starta en förskola, där barnen fick äta och lära sig grundläggande saker. De medel de hade var 200 rubel per månad eller ungefär 3 euro. För de pengarna köpte de kex och varje barn fick ett kex per dag. Med stöd från MdH får idag tre olika barngrupper i denna förskola, sammanlagt 90 barn, ett mål varm mat dagligen.

Efter ett par timmar med undervisning och sånger springer barnen med full fart till matkön och får en hälsosam måltid. O, hur andäktigt och fulla av lycka de äter sina portioner. Måltiden är fortsättningsvis dagens enda måltid för de flesta av dem.

Läraren berättade om en liten pojke som älskar ägg. Han vill absolut ha två ägg. Läraren förklarade att man först delar ut ett ägg åt alla och därefter får han ett till, om det finns kvar. Pojken hade svaret direkt: "Om du inte ger mig två ägg, så ger Jesus inte ett enda till dig!"



En omtyckt ägg-måltid



Tid för den efterlängtrade matpausen

*Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty Guds rike tillhör sådana.* (Mark 10:14)



Päivi Sarjasto  
koordinator



Gerhard Kolflaath  
ordförande

Gilla oss på Facebook och du stöder de hungrande [www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset](http://www.facebook.com/ruokkikaa.nalkaiset)

Du kan understödja vårt arbete genom att ringa nummer  
**0600-11995** (20,28€) **0600-10985** (10,01€)

Anita, på bilden den tredje från höger, är hemma från Jatopurs öde trakter. Hon har bott tre år i Pakura eftersom hon fått möjlighet att studera där. Anita berättar att hon får verkligt bra mat i skolan. "Det är spännande då skolmaten är olika varje dag och den smakar bättre än maten hemma", förklarar hon. Broiler är hennes favoritmat. Anita sänder leende tack till Dig MDH-understödare för all mathjälp.



Ruokkikaa Nälkäiset ry. Teiskontie 9 2.krs, 33500 Tampere, puh. 045 319 5533  
E-mail: [info@ruokkikaanalkaiset.fi](mailto:info@ruokkikaanalkaiset.fi), [www.ruokkikaanalkaiset.fi](http://www.ruokkikaanalkaiset.fi)

**RUOKKIKAA NÄLKÄISET**

FEEDING THE NATIONS

KANSAINVÄLINEN HÄTÄAPUJÄRJESTÖ


## INDIEN SOM MÅL

Regelbunden matutdelning bland barnen i Indien startade år 2007 och fortsätter än. Behoven är stora. Tack för ditt stöd. Din gåva ger dessa små en bättre framtid!



Itella Green

Jos lahjoituksia tulee nimettyyn projektiin yli tavoitteen, varat käytetään Ruokkikaa nälkäiset-järjestön siihen projektiin, missä tarve on suurin.

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	FI3380001002037233 Danske Bank 800010-2037233 DABAFIHH	<b>TILISIIRTO GIRERING</b> Vain kotimaan maksuliikenteessä Endast för inrikesbetalningsförmedling	
Saaja Mottagare	<b>Ruokkikaa Nälkäiset ry</b>		
Maksaja Betaltare		Jos haluat tukea Israelia, käytä viitenumeroa 1177	
Allekirjoitus Underskrift		KERÄYSLUPA: 2020/2011/3423 KERÄYSLUPA: ÅLR 2013/1438	
Tilityt Från konto nr		Viitenro Ref. nr	4242
		Eräpäivä Fört. dag	EUR